

Winkelwandelroute Kralingen

Must voor echte shopaholics

Het winkelaanbod in Rotterdam blijft verrassen. In de diverse winkelgebieden die de stad rijk is, openen creatieve ondernemers met regelmaat een nieuwe boetiek, designwinkel of galerie. Om het shoppers gemakkelijk te maken, ontwikkelde Rotterdam Marketing een kaart met acht bijzondere winkelwandelroutes.

Wie winkelen in Kralingen associeert met kak, chic, duur of hautain, moet (weer) eens een kijkje nemen in dit oostelijk gelegen stukje Rotterdam. Het tegenwoordig is namelijk waar. De winkeltjes zijn er toegankelijk, de mensen erg vriendelijk en je betaalt allerminst veel voor weinig. Fier houdt een bronzen marinier de wacht op het Oostplein bij het startpunt van de Winkelwandelroute Kralingen. Deze plek is onder andere met de metro of tramlijn 1 of 8 te bereiken. Voor een meer originele ervaring neem je de watertaxi naar het Boerengat. Anders dan haar naam doet vermoeden, biedt de omgeving van deze binnenhaven veel stadse bijzonderheden.

MOTORJACKS Een PIN-automaat vormt het symbolische en handige begin van de wandeling over de Admiraliteitskade. De eerste winkel is meteen heel specialistisch. **Louisiana** heeft lingerie en bad-

kleding voor vrouwen met een borstprothese. De consulenten staan klaar met deskundig advies en integere begeleiding. Ook voor 'normale' ondermode en nachtkleding kun je hier terecht. Om bij buurman **Martijn's Motorkleding Shop** te slagen, hoef je geen motorrijder te zijn. Hij verkoopt namelijk een *casual* lijn met opvallende motorjack look-a-likes. Op dit punt in de route kun je op doordeweekse dagen een pauze inlassen bij **Kaat Mossel**. Een van oudsher bekend restaurant, waar je 'zomaar een Rotterdamse politicus of bekendheid tegen het lijf loopt', aldus barman Marcel. De opletende kijker geniet van het uitzicht op De Hef en Het Witte Huis.

BLOEMEN EN BONBONS Tussen de merkkleding bij **Twice as Nice** hangen minirokken, colberts en sierlijke galajurken. Boven zijn er smokings voor de heren. Om de hoek loop je bij **Foka** bin-

nen voor de nieuwste *devices* in digitaal beeld en geluid. Aan de overkant verkoopt **Home Fit Home** – tussen de enorme collectie thuisfitnessapparatuur – originele gympies (boksschoenen) en vrolijke springtouwen. En dan is daar 't **Pakhuis**. Eén grote verzameling tweedehands boeken, stoelen, vaasjes, gitaren en zelfs een piano. 'Binnenkort verkoop ik nog meer kadoartikelen,' zegt Pieter Groeneweg. Lachend voegt deze koken-



Een leuk cadeau, uniek kunstwerk of voordelig kapsel haal je bij 't Pakhuis.

foto Ilse Breget



Toegankelijke kunst voor elk budget in galerie Dadali.

foto Peter Snelleman



Van galajurken tot spijkerjacks bij Twice as Nice.
foto Ilse Bregt

de kapper daaraan toe: 'Ik zegt altijd: geef je vrouw eerst de bloemen en de volgende dag pas de chocola...' Na het aanschaffen van deze attenties lopen echte mannen niet voorbij aan **Autonet Carbooks** met autoliteratuur en -rariteiten. **Xiejezo** en **De Dijk** zijn in het weekend de enige plekken waar je een kop koffie kunt drinken. De eerste is geen studenten kroeg, maar 'een aanloopcafé met een tostietje en een balletje

gehakt.' Hier kom je met een bij **Dena Lektuur** gekocht krantje of tijdschrift even los van de dagelijkse beslommeringen.

HIPPIE OUTFIT Je koopdrang leef je uit op de 'monstercollecties' en kledingstukken met kleine foutjes' bij **Ace of Classics**. Iets verder op de Oostzeedijk Beneden staat **Kakos** vol met Portugees aardewerk. Voor een speciale gelegenheid beschildert de eigenaresse hier een theepot of een heel servies geheel naar jouw wensen. Zelf doen kan ook tijdens een workshop. Bij **Two O Nine Mens-**

Toegankelijk en betaalbaar

wear kunnen de mannen gunstig geprijsde kwaliteitscolberts passen met hun voeten op een koeienvel. Gekke en opvallende thema- en feestkleding huur of koop je bij **Bizar**. Of het nu een chique jurk uit de jaren vijftig is of een complete hippie-outfit. De bossen kettingen aan de muur heeft Bea van Hill in de afgelopen twintig jaar verzameld 'met het idee in mijn achterhoofd dat ik een keer een winkel zou beginnen.' Na dit ongestructureerde winkeltje is het naastgelegen **Hip Fashion & Things** een oase van rust met mooie dameskleding.

OUDE CHESTERFIELDS Het is even flink doorstappen voordat de etalage van **Woopie** in zicht komt. Alle kralen, hangers en iconpjes maken een ware doe-het-zelf kettingmaakster vast onrustig. Verder zitten hier nog **Lou-Lou's Second Hand Fashion** en **Pastis Delicatessen & Traiteur** voor een lekker broodje of complete afhaalmaaltijd.

Galerie **Dadali Art & Design** heeft voor ieder budget een kunstobject. Glazen unica uit privé-bezit, kleurige schilderwerken en India-Art sieren de ruimte. 'Ik wil kunst toegankelijk maken voor een heleboel mensen,' zegt eigenaar Peter Snelleman. Hekkensluiser op de Oostzeedijk Beneden is **De Garage**. Hier staan oude Chesterfields, lampen en stoelen kriskras door elkaar. De oudste boekenwinkel van Rotterdam, **Oosterboekhandel J. Amesz**, huist sinds de oplevering in 1895 in een mooi pand op de Voorshoterlaan. Inmiddels stelt de vierde generatie hier het uiteenlopende assortiment samen.

HANDWERKTECHNIEKEN En dan tot slot de Lusthofstraat. Tussen de vestigingen van winkelketens vallen twee winkels op. Hélène Mulder biedt bij **Hélène Creations** merken die 'niet nieuw zijn qua levensjaren, maar wel qua vertegenwoordiging in Rotterdam.' Materiaal en pasvorm bepalen de stijlvolle collectie, de labels wisselen. **Altanza** heeft aparte dames- en herenschoenen plus accessoires. 'Veel vaste klanten kunnen in het centrum niet slagen en gaan hier altijd weer tevreden naar huis.' Een soort anticlimax vormt de naam van de laatste winkel: **Tesselschade Arbeid Adelt**. Een vereniging die zich inzet om handwerktechnieken, zoals smokken of fijn borduren, te behouden. Nu nog wat stoffig, maar over een paar jaar helemaal *done*.

■ ILSE BREGT

Winkelstad Rotterdam ontdekken? De winkelwandelkaart is gratis verkrijgbaar bij de ANWB/VVV aan de Coolsingel en bij de acht i-servicepunten verspreid door de stad. De wandelingen zijn ook te downloaden van www.rotterdam.info



De Garage is een tweedehands meubelwalhalla.
foto Ilse Bregt



Hélène Creations is een ommetje naar Kralingen waard.
foto Ilse Bregt